

Reis in 2014 naar Panevėžys.

Op 22 oktober jl. vertrok een kleine delegatie van de gemeente Goes bestaande uit Burgemeester René Verhulst en raadslid Henk Hoogerland en enkele bestuursleden van de Stedenband Goes-Panevėžys, n.l. Antoon Andela (voorzitter), Marian van Heugten, Anton Nellen en Eric Debbaut met zijn echtgenote Marjo Verhaegh, richting Panevėžys om daar te blijven tot 27 oktober.

Reden van het bezoek was de uitnodiging van het gemeentebestuur van Panevėžys. De stad Panevėžys was dit jaar Cultuurstad van Litouwen. Het hele jaar waren er culturele activiteiten. Naast folklorefestivals, concerten en sportactiviteiten ook tentoonstellingen met een nationaal en internationaal karakter.

In de maand oktober was het de beurt aan de gemeente Goes om zich te presenteren en wel met een tentoonstelling van Merklappen, beschikbaar gesteld door het Historisch Museum De Bevelanden te Goes. De expositie vond plaats in het Local Lore Museum te Panevėžys. Voorts was er een fototentoonstelling, samengesteld door de fotovereniging Goes in het stadhuis van Panevėžys.

22 oktober 2014

Om 10.00 uur werd uit Goes vertrokken richting vliegveld Eindhoven om van daaruit om 14.15 uur te vertrekken naar Riga in Letland. Het verblijf in Riga had een privé karakter. De stad was dit jaar Culturele Hoofdstad van Europa. Een reden te meer om daar kennis mee te maken. Na aankomst in Riga werd met een busje de reis voortgezet naar het hotel Radisson Blu aan de boorden van de rivier Daugava niet ver van de binnenstad. Na de inkwartiering bleek ook dat president Erdogan van Turkije gast was in het hotel. Per taxi vertrokken we naar de oude binnenstad van Riga om daar te dineren. Het werd: THE BLUE COW.

Na terugkomst in het hotel werd al gauw de kamer opgezocht want het was een lange dag geweest

23 oktober 2014.

Monter begon iedereen aan de nieuwe dag. Na het ontbijt kwam een toeristenbusje voor het hotel om de delegatie mee te nemen voor een rondrit door de stad. Na afloop van deze rit werd de lunch genuttigd in een specifiek Lets restaurant genaamd TAVERNA.

Aansluitend aan de lunch volgde een rondleiding door de oude binnenstad van Riga onder leiding van een gids. De rondleiding eindigde in de markthallen. Van hieruit werd over de brug teruggelopen naar het hotel om de bagage op te halen.

Om 17.00 uur was het busje van de gemeente Panevėžys gearriveerd, dat ons naar de definitieve plaats van bestemming Panevėžys zou brengen.

De komende dagen zouden we overnachten in het ROMANTIC HOTEL te Panevėžys.

In het hotel werd kennisgemaakt met Reggie en Nel den Os van Leijen, die vanaf de opening van de Merklappen-tentoonstelling in Litouwen verbleven voor het maken van een vakantietocht. De volgende dagen zouden zij ook deel uitmaken van ons gezelschap. Na een goed welkomstdiner in het restaurant NENDRE –VEIJJE werd teruggegaan naar ons hotel, het was weer een lange dag geweest.

24 oktober 2014.

De volgende morgen hadden burgemeester René Verhulst en Henk Hoogerland hun eerste officiële afspraak met Kestutis Lapinskas, hoofd van de Politie in Panevėžys. In het gesprek werden over en weer vragen gesteld, waarbij vooral de actuele lokale problemen in de beide steden aandacht kregen. Ook de organisatiestructuur kwam uitgebreid aan de orde.

De overige leden van de delegatie, zonder Antoon Andela en de aangesloten familie, gingen voor eigen inkopen naar GLASREMIS in Panevėžys. Ook het glasblazen werd ter plekke gedemonstreerd.

Om 10.30 uur kwam iedereen weer bijeen en werd een bezoek gebracht aan het bejaardentehuis ST.JOSEPH'S HOUSE OF SOCIAL CARE te Panevėžys. Hier werden wij ontvangen door directeur Patrikas Skrudupis, die de meesten van ons nog ontmoet hadden in Goes, waar hij met de arts van het bejaardentehuis een werkbezoek had bij Ter Valcke te Goes, geregeld door de Stedenband. Uiteraard werd stilgestaan bij dit bezoek. Hij en zijn collega hadden een geweldige tijd in Goes gehad en veel indrukken op gedaan. Het onderwerp Thuiszorg kwam ook nu weer kort aan de orde, maar bekend is dat deze vorm van zorg in Panevėžys nog een lange weg qua ontwikkeling heeft te gaan. Van beide zijden is de wens om de contacten die er nu zijn te continueren.

Hierna werd koers gezet naar het Tehuis voor gehandicapten kinderen. Hier volgde een warm onthaal door de directrice Daine Silene. Er werd een rondleiding gegeven door het gebouw. Tijdens de rondleiding verwees zij naar de middelen die haar door de Stedenband zijn verstrekt.

Na afscheid te hebben genomen was het tijd om te lunchen in het restaurant NENDRE VEJIJE, Inmiddels onze thuishaven ook voor het diner.

Begin van de middag werd gewandeld naar het Local Lore Museum te Panevėžys, waar de afsluiting zou plaatsvinden van de Merklappen-tentoonstelling. De aanwezigen werden welkom geheten door een strijke bestaande uit leerlingen van de muziekschool met een leerkracht.

Het slotwoord werd gesproken door burgemeester René Verhulst. Hij bedankte mevrouw Nel van Leijen voor haar inzet om deze tentoonstelling tot een succes te maken. Vervolgens was het slotwoord bij de directeur van het museum. Hiermee was de tentoonstelling definitief ten einde. Vervolgens toog iedereen naar een bijzaaltje waar een promotie filmpje over Goes werd vertoond.

Daarna werd afscheid genomen en gingen allen op weg naar de bibliotheek van Panevėžys.

Door mevrouw G. Petkevičaitė-Bite werden we in het gebouw rondgeleid. Uit de reacties mag worden opgemaakt, dat iedereen zeer onder de indruk was van de schoonheid van het gebouw en zijn inventaris.

Terug naar ons hotel, om van daaruit te vertrekken naar het Puppet Wagon Theatre. Een avond om niet licht te vergeten. De heer Antanas Markuckis, directeur van het theater, vertelde ons in woord en beeld de geschiedenis van het theater. Het theater is zeer bekend en beroemd buiten de grenzen van Litouwen. Ook zijn vele prijzen gewonnen. Een korte voorstelling besloot de inleiding. De rest van de avond werd doorgebracht in de 'Wagon'. Een buffet stond gereed. Later op de avond kwam ook de burgemeester van Panevėžys nog zijn opwachting maken.

25 oktober 2014

Deze morgen waren we uitgenodigd door de heer Tautvydas Anilionis, directeur van de Rimkevičaitės School. De school die enige jaren geleden via de Stedenband door de gemeente Goes was voorzien van computers. Voorts zijn destijds ook fietsen geleverd, waarvan nog steeds gebruik wordt gemaakt. Na een kort woord van welkom en een kleine rondleiding door een gedeelte van de school werden we verrast met een trip naar een privé museum in de plaats Piniavos village. Daar aangekomen werden we welkom geheten door de eigenaar van het museum. Vol trots toonde hij een zeer oude auto uit Amerika die er als nieuw uitzag. Her en der verspreid over het terrein lagen allerhande oude landbouwwerktuigen en in de verschillende schuren keek je de ogen uit wat hij allemaal verzameld had. Zelfs zijn mineraal water was van ongekennde kwaliteit.

Voor de middag stond een excursie naar de oude stad van Kedainiai op het programma. Onder leiding van een gids werd een ronde door de oude stad gemaakt en kwamen we veel te weten over de geschiedenis van deze stad. Tijdens deze rondgang werden een aantal kerken bezocht en het plaatselijk museum. Alles bij elkaar zeer interessant. Aan het eind van de middag stond het diner klaar in de kelderruimte van een restaurant aldaar. In het donker werd terug gereden naar Panevėžys om na een kleine opfrissing de avond verder door te brengen in de WINE BAR en daar de verjaardag te vieren van Anton Nellen. Een leuke avond in gepaste sfeer.

26 oktober 2014

De zondagmorgen was iedereen vrij en kon op eigen manier invulling aan deze morgen worden gegeven. Een aantal ging winkelen in het SHOPPINGCENTRE, een ander ging sporten, de rest ging koffiedrinken in de stad. De voorzitter van de Stedenband had een afspraak en bracht een bezoek aan de schooltuin van de school die wij eerder hadden bezocht. Na de lunch is door een gedeelte van de groep een bezoek gebracht aan de Kruisberg te Šiauliai. Onderweg werd gestopt bij het restaurant Seduva Mill om iets te nuttigen. Terug in Panevėžys is door degenen die de Kruisberg hadden bezocht nog deelgenomen aan een bierproeverij. Drie leden kozen hun eigen weg die dag, maar om 22.00 uur was iedereen weer terug in het hotel en had ieder op zijn manier een leuke dag gehad

27 oktober 2014

De laatste dag van ons verblijf in Panevėžys was aangebroken. De burgemeester van Panevėžys had ons uitgenodigd voor een bezoek op het stadhuis. Onze gastheer burgemeester Vitalijs Satkevicius heette allen opnieuw welkom en ging in op de al jarenlang bestaande band tussen de twee steden. In zijn antwoord sprak burgemeester René Verhulst zijn dank uit voor de geweldige ontvangst en verblijf in Panevėžys. Beide burgemeesters waren ervan overtuigd dat de huidige betrekkingen tussen de twee steden moet blijven.

Aan het slot hadden beide burgemeesters nog een gesprek over het nieuwe Industrial Park in Panevėžys. Na een toelichting hierop door de burgemeester van Panevėžys gaf burgemeester René Verhulst aan binnen de ondernemerswereld van Goes hieraan bekendheid te geven. Mogelijk zijn ondernemers in handelsbetrekkingen met Litouwen geïnteresseerd. De fototentoonstelling was inmiddels ingepakt en daarmee waren beide tentoonstellingen ten einde

Tot slot werd nog een bezoek gebracht aan het weeshuis in Panevėžys. Iedereen was onder indruk van wat na een korte rondleiding door directeur Sigitas Juodzevicius werd getoond.

Het gebouwencomplex zag er goed uit en ook het totale interieur verkeerde in goede staat. De speelwerktuigen buiten waren nieuw en er waren plannen om een mini voetbalveld aan te leggen

De laatste lunch vond plaats op het ons inmiddels bekende adres. Aanwezig was wederom de burgemeester van Panevėžys en vice burgemeesters.

Hier werd een woord van dank werd uitgesproken door Antoon Andela ,voorzitter van de Stedenband. Hij richtte zich in het bijzonder tot de beide dames Dalia en Vilma. Zij hebben beiden veel tijd en energie gestoken om deze geweldige dagen mogelijk te maken. Zeer veel dank hiervoor! En hiermee was ons verblijf in Panevėžys ten einde. Nog tijdens de lunch werd bekend dat de vlucht vanaf Riga naar Eindhoven drie uur vertraging had zodat van enige haast geen sprake meer was. Besloten werd toch te vertrekken en onderweg een korte stop in te lassen. In Bauska werd koffie gedronken.

Op het vliegveld Van Riga was het wachten. Om 20.20 uur vertrok het vliegtuig naar Eindhoven om daar twee uur later aan te komen. Vanuit Eindhoven werd snel richting Goes gereden, zodat iedereen voor middernacht thuis was.

Een fantastische reis was ten einde. We hebben veel gezien en gehoord en zijn gesterkt in ons voornemen de Stedenband die taken te laten uitvoeren waarvoor deze stichting is opgericht.

[verslag Antoon Nellen en Marian van Heugten]